

Landsaanduiding

70^e verjaardag van
de (ontscheping)
invasie

Afdrukken van
Amerikaanse en Britse
legerschoenen

De lange weemoedige
klanken van de violen van
de herfst, verwonden mijn
hart met een matte
traagheid (uit een gedicht
van P. Verlaine)

Dit gedicht
was het
startsein voor
de invasie

MMT: Yves Sampo

MT: Pessac

